

Wachet auf ruft uns die Stimme

Toch nog onverwacht is, na een huwelijk van ruim 64 jaar, overleden mijn geliefde man, onze lieve vader, grootvader en overgrootvader

JACOBUS PIETER VAN DER STOEL

echtgenoot van

Gerrie Roest

Dienaar des Woords

Leiderdorp, Geldrop,
6 juli 1914 18 november 2006

Geldrop: Gerrie van der Stoel-Roest

Hoofddorp: Truus Kooiman-van der Stoel
Ewald Kooiman

Maarn: Els ter Burg-van der Stoel
Henk Landeweerd

Almere: Willy van Willigen-van der Stoel
Charles van Willigen

Amsterdam: Jaap van der Stoel
Betsy van der Stoel-Gootjes

Speuld: Arie van der Stoel
Els Driever

Amsterdam: Gerrie van der Stoel †

Almere: Anneke van der Stoel
Hans Vos

Best: Siem van der Stoel
Marjo van der Stoel-v.d. Bosch

Haarlem: Lidy van der Stoel
Eric Cornelissen

Bergeijk: Herma van der Stoel †
Ad Tijink

Kleinkinderen
en achterkleinkinderen

Kastanjehof 74
5664 RV Geldrop

Wij zijn dankbaar voor de liefdevolle verpleging in de "Berkenheuvel" en de "Akert".

De dankdienst voor zijn leven zal gehouden worden op zaterdag 25 november om 11.00 in 't Kruispunt, Slachthuisstraat 22 in Geldrop. Daar is gelegenheid om persoonlijk afscheid van hem te nemen van 10.15 – 10.45 uur.

Aansluitend is de begrafenis op de protestantse begraafplaats aan de Nuenenseweg.

*Niemand leeft voor zichzelf,
niemand sterft voor zichzelf
Wij leven en sterven voor God onze Heer:
aan Hem behoren wij toe*

(naar Rom 14)

Zaterdag 18 november is overleden onze zwager

JACOBUS PIETER VAN DER STOEL

v.d.m.

echtgenoot van onze zus en schoonzus
Gerrie Roest.

Door zijn vermogen tot onderricht en belangstelling voor de naaste nam hij in onze familiekring een bijzondere plaats in.

Wij zullen hem missen.

Namens de familie Roest,
T. Appelo - Roest
H. H. A. Appelo

In dankbare herinnering

JAAP VAN DER STOEL

Altijd bereid de dialoog aan te gaan.
Eigenzinnig en bevolgen,
een warm en betrokken mens.
Bedankt Jaap.

Frouwke Ipema
Rotterdam

Zoals een hinde smacht

Naar stromend water;

Zo smacht mijn ziel

Naar u, o God

Psalm 42

Bedroefd om zijn heengaan, maar oprecht dankbaar voor alles wat hij tijdens zijn leven voor ons heeft gedaan en betekend, nemen wij met onuitwisbare herinneringen afscheid van onze "Ome Jaap"

Ds. J.P. van der Stoel

Gedurende de jaren 1952 tot 1967 was Ds. Van der Stoel onze predikant in de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt van Amsterdam Centrum.

Onze dominee die de taal van de jeugd uit die tijd sprak en verstond.

Onze dominee met wie je in vertrouwen op een openhartige manier je twijfels en onzekerheden kon bespreken.

Een dominee die begreep wat het betekende als kind op te groeien in die grote stad.

De dominee die tijdens de door hem georganiseerde en geleide jeugdkampen zou uitgroeien tot onze "Ome Jaap". Kampweken waardoor, tot op vandaag, een zeer sterke band is ontstaan tussen de jeugd van toen.

Hij was onze bindende factor.

Met respect en liefde zullen we aan hem blijven denken.

Wij wensen mevrouw Van der Stoel en de andere familieleden Gods kracht en sterkte toe in deze verdrietige dagen.

*De toenmalige jeugd van de Gereformeerde Kerk
Vrijgemaakt van Amsterdam Centrum.*