

Onze Vader in de hemel.
Wij danken U dat we weer
moekken ontwaaken.
Wel ook dese dag met ons zijn
ons sterken tot alles wat ons
te doen steat.
We bidden U voor onze kindeu
en klein kindeu.
Wel ook hen nabij zijn
en bewaren voor U u taekernst.
We bidden U voor ons land e volk.
Voor wysheid om te regeren.
Wel ook met hen zijn
die om hun geloof vervolgd wade.
We bidden U om de mede op aaid
die no nu te waken is door oorlog
kerseu en natuur rampen.
Wel gij U ontfermen
en hen sterken die trachten in
hulp te bieden. [moeilijke omstandig
We leggen het alles in Uw hand.
Wij danken U dat we webe moec
dat gij met ons gaat tot het eerde

Wil dat geloof in ons niet oetech.
En wie ons alle in
Jezus Christus onne Heer.
Amen .

Dit was mama's ochtendgebed (haar "urbi et orbi").

In deze versie stonden niet meer de broers en zussen voor wie ze bad om steun bij de moeiten van het ouder worden.

In een latere versie werden ook de achterkleinkinderen genoemd.