



“Het glas is altijd halfvol.”

Ter herinnering aan

Siem van der Stoel

Geboren te Leiden op 15 juli 1966

Overleden te Sint Anthonis op 27 november 2012

Lieve Siem,

We stonden nog zo midden in het leven. We hadden het altijd druk met ons gezin, werk, bezigheden in- en rondom ons huis, het verenigingsleven, maar ook met vrienden, carnaval vieren en feesten. Daar konden we allebei zo ontzettend van genieten. Toen op 21 september 2006 zich een verschrikkelijke ziekte bij jou openbaarde, is ons leven voorgoed veranderd. We hebben geprobeerd onze levensstijl zo goed mogelijk voort te zetten, om het voor ons zelf, Jaap en Noud en de mensen in onze omgeving zo aangenaam mogelijk te maken. Jouw grenzeloze optimisme en wilskracht heeft ervoor gezorgd dat je nog vele behandelingen aan kon en daardoor ben je nog lang bij ons gebleven. Door jouw ziekte, medicatie en bijwerkingen veranderde jij erg als persoon. Dat vond ik moeilijk. Maar jij begreep dat heel goed en jij gaf me alle ruimte om ook mijn eigen leven te leiden, zodat ik me door deze moeilijke tijd heen kon slaan. Mede dankzij de hulp van vele mensen om ons heen lukte dit ook voor ons allebei. Wat niet veranderde was jouw gedrevenheid om door te blijven gaan en niet op te geven. Ondanks de vele ups en downs bleef het glas voor jou halfvol. Dat is iets wat ik erg aan je bewonder en zo wil ik je graag blijven herinneren. Je hebt me twee prachtige zoons gegeven, ook al zijn ze heel verschillend, in allebei zie ik jou terug, in hen leef jij voort. Wij gaan proberen er het beste van te maken. We weten dat dat ook jouw wens is.

Siem, je was en blijft voor ons een kanjer!

Antoinet

Lieve papa,

Jij gaf ons als baby de fles

Later oefende je met ons de zwemles

We gingen samen op de tractor hooien

Of met jou mee kijken naar het rooien

Jij maakte voor ons alles met gemak

Zoals de boomhut en een grote zandbak

Je leerde ons hoe we moesten vissen

En je wilde geen voetbalwedstrijd van ons missen

Je werd prins carnaval, dat vonden wij top

En wij mochten als kleine prinsjes voorop

We leerden feesten en genieten van het leven

Jij hebt ons een goede basis gegeven

Toen je ziek werd, moest alles doorgaan

We mochten vooral geen leuke dingen overslaan

Jij zou met ons een biertje drinken op ons 16^e jaar

Dat hadden we afgesproken met elkaar

Je hebt er alles aan gedaan om daar bij te zijn

Helaas liep het anders en dat doet veel pijn

Bedankt voor alles pap!!!

Jaap en Noud

Wij willen alle mensen van de Cocon bedanken voor het fantastische werk wat zij doen.

Verder willen wij onze familie, vrienden, burens, collega's en alle andere bekenden bedanken voor hun bijdrage op wat voor manier dan ook. Zonder jullie hadden we het zo niet gekund!